

Bilişim çağı toplumları, özellikle gençliği çok olumsuz etkiliyor. Aile birliği, aile disiplini, gelene, örf, adet, büyüğe saygı, küçüğe şefkat ve sevgi kavramı, komşuya, yaşlıya hürmet, açığı paylaşmak, iyi günü paylaşmak gibi kavramları yok etti.

Düşünüyorum; bilişim çağı mı yok etti? Yoksa toplumu bozmak, dejenere etmek için mi planlandı bazı yapılanmalar.

Baba ve anne evladına, ağabey kardeşine, yanlış yaptığında uyaramaz, laf söyleyemez hale geldi, aile yapımız.

İnanç birliği, birlik saygı ve toplum düzenini korur.

Son yıllarda gençlikte bir tahammülsüzlük, bir vicdansızlık, bir canilik türer oldu. Sevgilisine kızan, nişanlısına kızan, karısına

kızan, ayrılan, boşanan, anlaşılmayan kadınlar yaşamlarından endişe duyar hale geldi. Çok kolay can almalar, hatta canice işlenen cinayetler.

İşte bunların temek sonucu, dünya bilişim çağının bize sunduğu teknolojik avantajların yerine, sistematik toplum dejenerasyonu ve kendine rakip veya tehlike olacak toplumların birliğini yok etme operasyonu.

Yazık gelecekte bu ülke için çok önemli değerler olacak eğitimli kadınlarımızın, kızlarımızın hunharca katledilişleri, bu projenin sonucu değil de nedir.

Kendi kültüründe, aile yapısından uzak eğitim için yurt dışında

edütem uğruna, anne-baba şefkatinde uzun gençlik, sonucunda değişik deneyimler (uyuşturucu v.s.) ve bu kadar uzun bir yolun sonunda, bir hiç uğruna katledilen kadınlar, genç kızlar, hiç uğruna hapishane köşelerinde yok olan gençlik. Neye yaradı yurt dışında kaliteli eğitim hırsı. Sevgisi şefkatsiz geçen ve ömür boyunca yaşanan ve tedavisi mümkün olmayan ruhi travmalar.

Batı toplumu, bu gün Ayasofya'nın Cami olarak ibadete açılmasına karşı? Neden?

Bırakın batı toplumunu, kendi içimizde dahi neye hizmet ettiğinin farkında bile olmadan buna muhalefet yapamaya çalışan zih-

niyet mevcut.

Ey batı, Ey Avrupa, İspanya-CORDOBA Katedralinin, 1236 yılına kadar Kurtuba Ulu camii iken kiliseye çevrilmesinin tarihi sorgulaması neden yapılmıyor?

Ermenistan, Erivan da Şarap mahsenine çevrilmiş Camilerin sorgulamasını yapılmaz iken, Ayasofya neden sorgulanır?

Avrupa Birliği imiş, Birleşmiş Milletler miş, NATO imiş? Ben bu kuruluşların Tarafsızlığına inanmıyorum. Corona sürecinde, Dünya'nın Dünya Sağlık Örgütüne inancının kalmadığı gibi.

Toplumda, Birlik için inanç şart, inançsız toplumlar çökmeye mahkum.

## Benim Düşüncem

### Şinasi Şirin

sinasi.sirin@hotmail.com



Nerde SSCB??? Nerde, Dünya da öncülüğünü yaptığı sistemi? Biraz objektif, biraz dünümüzü sorgular, biraz özümüzde kalma gayreti içinde olur isek, Türk toplumunun başaramayacağı hiçbir iş olamaz.

Bil vesile, Türk ve İslam Aleminin inanç ve ibadetine cami olarak sunulmuş olan Ayasofya Camii şerifi tarihe, geleceğe ve İslam alemine hayırlı olsun.

Yapmaya Cesaret edenden de, yapandan da Allah razı olsun...

# 'Mersin'in hayalleri tenis ile gerçeğe dönüşür'

**MTK Başkanı Atakan, "Mersin, iklim olarak tenis sporuna çok uygun. Düzenlenecek turnuvalar ile kentin bilinirliği artacaktır" dedi.**

Mersin Tenis Kulübü Başkanı Ahmet Atakan, kentte tenis sporunun yaygınlaşması için yaptıkları çalışmalar ve hedeflerini anlattı.

Yıllardır Mersin'e pek çok kimlik yüklenmeye çalışıldığını kaydeden Atakan, "Sanayi kenti, turizm kenti, tarım kenti, fuarlar kenti... Tam manasıyla bir yere yoğunlaşamadık. Pandemi sonrasında Mersin'e yeni bir misyon yükleyip, tenis turizmini getirebilir ve kentin bilinirliğini artırabiliriz" dedi.

## Yanlış bir inanış var

Halk arasında yaygın olan 'tenis pahalı bir spordur' inancının tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını kaydeden Atakan, şunları söyledi:

"Tenis, başanlı olmak için çok tumuva oynamanızı gerektiren, seyahat etmenizi gerektiren bir spor olduğu için pahalı bir spordur. Yoksa pahalı olan kıyafeti yada raketi değildir. Ancak bu, kesinlikle imkanı olmayanları yapamacağı anlamına gelmez.

Özellikle zengin kesimin bu spora ilgi gösteriyor algısının, pandemiden sonra değişeceğine inanıyorum. Zira

sosyal mesafenin en fazla uygulandığı spordur tenis. Aileler, bu virüsten sonra çocuklarını futbol, basketbol, voleybol gibi sporlardan ziyade tenis, yüzme, eskrim gibi sosyal mesafenin çok olduğu, birbirine değmenin, dokunmanın az olduğu sporlara yönlendireceklerdir."

## İklim tenis için ideal

Tenisin ülkemizde yaygınlaşmamasının en önemli sebeplerinden birinin de, maçları yayınlayan kanalların yok denecek kadar az olması olarak açıklayan Ahmet Atakan, "Ne yazık ki insanların merakını, ilgisini çekmeye yönelik yayınlar yapılmıyor.

Batı dünyasında çok yaygın olan bir spor olan tenis, Türkiye'de gelişimini 90'lı yıllara kadar çok yavaş ilerletmiştir. Şöyle bir bakacak olursak, Türkiye'nin ilk 100'e soktuğu, Türk kulübünde, Türk antrenörleriyle yetiştirdiği iki sporcu vardır. İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay. Bu iki sporcu da Adana Tenis Dağcılık kulübünden yetişmiştir.

Bölgemiz, tenis gelişimine iklim olarakta, nüfus olarakta çok müsaittir. Antalya, Adana, Mersin ve Hatay. Bu

iller tenis için ideal illerdir.

Bir çocuk okuldan çıktıktan sonra tenis antrenmanına gidip, çıktıktan sonra trafikte çok vakit harcamadan evine dönüp dersini yapabilir, uykusunu alabilir. Metropol kentler bu açıdan tenis için uygun şartlara sahip değiller.

## Toprakkort çok önemli

90'lı yıllardan sonra Türkiye'de tesisleşme artmıştır. Toprakkort sayısı arttı. Toprakkort dediğimiz olay aslında çok önemli. 30-35 yaşından sonra beton kortta tenis oynadığımız zaman, akşam eve gittiğinizde bütün eklemleriniz ağrır. Topuklarınız ağrır, ayaklarınız su toplar. Toprakkort bu anlamda çok sağlıklıdır, vücudun elektrikliğini alır.

Ben 57 yaşındayım ve halen haftada 3 gün tenis oynuyorum. Toprakkortlar olmasa, haftada 1 defadan fazla oynamazdım. Yorar beni. Vücudumda aksaklıklar olmaya, eklemlerinde sıkıntı olurdu. Ama toprak titreşimi absorbe ediyor ve eklemlere o kadar yük binmiyor.

## Böyle reklam yapamazsınız

Biz Mersin'de Challenger ve Mersin-Cup adıyla tumuvalar düzenledik. 50 bin dolar ödüllü tumuvalardı bunlar. Yaklaşık 10 sene oldu. Bugün bu tumuvayı yapmaya kalksak, rakam 3 katı tutar.

Bu tumuvalar ile hem Mersin'in bilinirliği artıyor, hem de tenise olan ilgi uyanıyor. Tumuvaya genç çocuklar geliyor, daha sonra onları Wimbledon'da izliyorsunuz. Buraya katılan ve son 16'ya kalan sporcuların hepsinin kazandığı ve katıldığı tumuvaların isimleri yayınlanıyor. Mersin Tenis Kulübü'nün, Tarsus Tenis Kulübü'nün isimleri hep çıktı. Milyon dolar verseniz böyle reklam yapamazsınız. Dünya spor kanalları da yayınlıyor. Böylece kentin bilinirliği de artıyor.

Bugün New York'ta düzenlenen bir tumuvanın en büyük sponsoru ve destekçisi New York Belediyesi'dir. Çünkü tumuvanın kente getirisini, milyon dolarlarla ifade ediyor. Konaklaması, restorani, seyirci olarak kente gelenler.. Kıscası artıları çok çok fazla.

## Turnuvaları yeniden başlatmalıyız

Açık konuşmak gerekirse, biz destek noktasında o zaman çok zorlanmadık. 2 tumuva benim zamanımda, 2 tumuva da Birol Gelbul kardeşim zamanında yapıldı. Sonrasında kulübün yıkım kararı var diye, bize tahakkuk ettirilen rakamları ödemek için kaynak bulmak ve tur-



**Ahmet Atakan**

nuvaları ertelemek zorunda kaldık.

Yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey ve Yenışehir Belediye Başkanı Abdullah Bey ile görüştük. Her ikisine de tüm Mersinliler olarak bir araya gelip, bu tumuvaları yeniden başlatmamız gerektiğini söyledik. Ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. Aynı şekilde Sayın Valimiz ve kentin bütün dinamikleri ile görüşüp, tumuvaları yeniden başlatmak istiyoruz.

## İmar affi'ndan yararlandık

Tenis Kulübü'nün yeri, dönem dönem gündeme gelmiş ve sıkıntı olmuştur. Ancak imar affi ile bu sorunu çözdük. Şu an tapusu olmamakla birlikte; Kanunsuz bir şey yapmazsak, buradan kimse bizi çıkaramaz. O da nedir, ilave bir bina. Bizimde öyle bir niyetimiz yok. Ama bu binanın içinde de iyileştirme yapmakta serbestiz.

## Belirsizlik ortadan kalkmalı

Biz ısrarla şunu istiyoruz. Üye sayımızı arttırabilmemiz için, buradaki tesislerimizi daha iyi hale getirmemiz lazım. Bunun için de para lazım. Bizim Carrefour'dan 5 kilometre yukarıda satın aldığımız 36 dönüm bir yerimiz var. Tahmin ediyorum 26 dönüm net bir yer kalır. Oranın imanın geçmesini bekliyoruz. İmar belli olduktan sonra, belki çok değerli bir yer olacak. O zaman orayı satarak, belki 100 dönüm bir yer alıp hem tenis hem golf sahası yapabiliriz. Belki de burayı geliştiririz. Yani kulübümüz için güzel ve özel projelerimiz var ama, öncelikle belirsizliğin ortadan kalkıp, imanın geçmesiyle arsamızın durumunun ortaya çıkması lazım. Şu an biz arsamızın değerinin ne olduğunu bilmiyoruz.

## Alternatiflerin çoğalması çok güzel

Biz özel bir kulübüz. Üyeleri olan, aidat tahsil eden özel bir kulüp. Halka açık değiliz aslında. Şu an yıllık aidatı-

mız 800 TL, Kulübe üye olmak isteyen biri giriş ücreti 3 bin TL ödüyor. Artı o yıllık aidatı. Bunun karşılığında da kişi kulübün tüm imkanlarından faydalanıyor, oy kullanabiliyor.

Bu noktada üye sayımız şu an 385. Biz tekrar bu sayının 500'ün üstüne çıkmasını istiyoruz. Bir dönem sayımız 550'nin üzerindeydi. Ancak kentte kulüp sayısı ve oynanacak yer sayısı artınca, sayımız düştü. Fakat biz bundan şikayetçi değiliz. Alternatiflerin çoğalması çok güzel bir şey. Üye sayımız artarsa, masrafları ve kulübün giderlerini ödemek daha kolaylaşacak. Şimdiki sayı, bizi reklam almaya zorluyor.

## Abilerimizden Allah razı olsun

80'li yıllarda bu kulübü kuranlardan Allah razı olsun. Hayal olarak bırakmışlar. Çalışmışlar, didinmişler ve sonrasında birçok kulübün kurulmasına da öncülük etmişler. Bugün bir tumuvaya 700 kişi katılıyorsa, bu 80'li yıllarda bir hayali gerçekleştiren Necdet Özcan, İlhan Savucu, Adnan Güner, A.Samsa Karamehmet, Aygün Aktaş, Selami Gedik ve Nezhil Elbeyli abilerimiz sayesindedir.

## Tenis, kişiliğe çok şey katar

Bu kulüp, şehre kimlik kazandıran bir kulüp. Darwin, "Sanat ve spor iki kanat gibidir. İkisine de önem veren toplumlar uçarlar, şahlanırlar ve giderler. Ama kanatları olmayan toplumlar uçamazlar ve onlar oldukları yerde. önlerine atılan yemi yerken; arkadaşları başkanı malı götürürler" demiş. Bu sözün hiç aklından çıkmıyorum.

Son olarak, tenis dikkatini toplamayı, kendine hakim olmayı, öfke kontrolünü öğretir. Her şeyi kendin yapıyorsun. Takım sporlarında o gün kötüysen, takım arkadaşların maçta seni idare edebiliyorlar. Teniste öyle değil. Sen hep dik durmak zorundasın. Bir şekilde hayatın kendisi tenis. Hayatta ne olmak istiyorsan, kortta ona dönüşüyorsun. Kontrolü ele geçirmeli ve başarmalısın.



**KURBAN BAYRAMINIZI  
KUTLAR, SAĞLIK, BAŞARI VE  
MUTLULUKLAR DİLERİZ.**

**MERSİN TİCARET BORSASI**

**ŞERAFETTİN MEMİŞ**

Meclis Başkanı

**Ö.ABDULLAH ÖZDEMİR**

Yönetim Kurulu Başkanı